

SailBest.nl

Nieuws Magazine

Over 3 weekjes gaat het SailBest zeilseizoen 2014 beginnen !!!



We zijn er bijna klaar voor!

De winter is weer voorbij gevlogen en het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Nog 18 dagen en dan is het zover, dan gaan we eindelijk weer varen....eindelijk ja want al vliegt de winter voorbij en wordt er veel werk verzet in die bijna 6 maanden.....gelukkig zijn we blij dat het winterwerk klaar is en dat het seizoen weer van start kan gaan. Nieuwe routes, nieuwe schepen, heel veel one-way flottieljes met heel veel mogelijkheden, het boordboek in een nieuw jasje compleet met foto's, de eerste gasten van 2014 hebben hem al thuis gestuurd gekregen en zijn erg verrast. Ook nieuw in dit seizoen is de mogelijkheid om het boordboek in PDF over de mail te krijgen zodat je hem op je tablet kan opslaan. Eigenlijk hebben we te veel nieuwe dingen om op te noemen..... kom zelf maar kijken!!!

SailBest heeft eigen vluchten bij Corendon en dat biedt vele voordelen, gunstige vliegtijden en extra vroeg alles regelen !

Nieuw in 2014 bij de eigen SailBest vluchten via Corendon: 48 uur voor de vlucht inchecken ! Maar dat is niet het enige, je kan nu ook al 6 weken voor vertrek je stoelkeuze regelen met de mogelijkheid voor extra beenruimte en zodoende een extra comfortabele vlucht te hebben. Ook is het mogelijk om online extra bagage bij te kopen. Bij SailBest zijn de vluchtprijzen inclusief 20 kilo ruimbagage en 7 kilo handbagage maar als dat niet voldoende is kan je meer bagage online regelen via de corendon website:

www.flycorendon.com. Makkelijker kunnen we het haast niet voor je maken!

Kort Nieuws

E-Visum

Er is nóg steeds verwarring over het e-visum. Niet alleen de buitenlandse reisagenten vinden het te snel gaan maar nu is ook de Turkse reiswereld aan het mopperen. Voor alle zekerheid adviseren wij om het visum online te regelen, zekerheid voor alles. We blijven je op de hoogte houden

One-Way routes zeer populair!

Het is een groot succes dit jaar, 70% van de huidige boekingen zijn geboekt op één van de vele one-way routes. We zijn al weer druk aan het puzzelen hoe we volgend seizoen weer nieuwe one-way opstapplaatsen kunnen regelen.



De nieuwe schepen krijgen hun naam

www.sailbest.nl

info@sailbest.nl telefoon: 0321-38 14 01

Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !

Verslag tocht Koper - Marmaris

Vervolg van het Maart nummer en het laatste deel van deze tocht: Zondag vertrekt een deel van de crew van Enjoy Life naar huis. En wij zijn druk met weerkaartjes te bekijken en gaatjes te vinden wanneer we op een veilige manier naar Marmaris kunnen komen. Het blijft erg twijfelachtig en het weerbeeld blijft maar onzeker en veranderlijk maaaaaar als het een beetje meezit zóu het zomaar kunnen dat er maandag een gaatje komt.....maar de weersites spreken elkaar allemaal tegen. Dan ook maar een eventuele reservebemanning gaan polsen....wie is er nog beschikbaar als de huidige bemanning écht naar Nederland moet. Maandagochtend vroeg.....de hele nacht had het gespoekt, gehageld, geregend, gewaaid.....dus in de nacht lig je al te denken morgen wordt het nix. Maar die ochtend keken we de weersverwachting en...ja hoor als het een beetje (nou ja eigenlijk best wel een beetje veel) mee zou zitten en we zouden langs de noordkant van Naxos richting het oosten gaan dan zou ondertussen dat we op de vrije zee zouden komen deze hopelijk rustiger worden....nou weer veel onzekerheden maar het was ook dit keer “ nu of nooit”. We gaan het proberen en is het nix dan draaien we om....spannend hoor. Op de kopkant van Naxos kregen we een enorme onweersbui over ons heen met veel wind erin, gelukkig kon je onder de wolken door kijken dus het einde was in zicht, nog even proberen om door te gaan..Het werd steeds rustiger en Amorgos kwam in zicht, het ging goed!!! Ja hoor daar kwam Astipalia, Kos, Nisyros en dan het altijd bijzondere moment: de vuurtoren van Knidos, we kwamen op vertrouwd gebied en na het passeren van Symi kon eindelijk de Turkse vlag in het want. Nog 25 mijl vanaf Bozukale en we kwamen Dinsdag om 16.00 uur in de Netsel Marina....pffff wat een tocht!



De laatste gaat het water weer in

bijwerken zodat alles als nieuw blijft, alle lijnen wassen en spoelen en zonodig vervangen, hier en daar ook het teak vervangen. Dus niet alleen de eigen ploeg was aan het werk maar ook veel “vreemde” mensen. De mast moet eens in de zoveel tijd gecontroleerd worden door extern bedrijf voor de verzekering, teak leggen...Salih kan dat wel maar die heeft nog zoveel ander werk, gelcoat werk is echt een werkje wat door een profi gedaan wordt. Je ziet er helemaal nix meer van. Aan het eind van de rit houd je gewoon schepen in de vloot die in een uitstekende topconditie zijn. Dat kost veel tijd maar we doen het met veel plezier. Maar nu is het bijna klaar, de zeilen nog en de echte kleine klusjes en het is weer gebeurd, vanaf volgende maand weer de zeiltips voor nóg meer zeilplezier.



Windje 12 knoopjes, blauwe lucht, heerlijke temperaturen

En dan luisteren naar de nieuwste muziek. De muziek cd's hebben weer een vernieuwing ondergaan. Avici, Stromae, Katy Perry, Lorde, Miley Cyrus.... en nog veel meer. Mocht er een keertje geen wind staan kan je de CD van de Toppers opzetten en lekker meezingen en meedeinen met hun medley's. Zorg wel dat je een beetje uit de buurt bent van de andere schepen hoor. Buitenlandse hits en 2 Nederlandstalige: Gouwe Ouwe en Hollandse Nieuwe. Veel luisterplezier !

Winterwerk 2013-2014

De maand Maart stond in het teken van het afwerken van de vele kleine klusjes. Nou ja klein: poetsen van het dek, vervangen van het vies verkleurde relingdraad, winch service, het teak op dek en kuipbanken weer helemaal schoonmaken zodat het teak weer zijn oorspronkelijke kleur krijgt, zo ook de loopplanken, masten trimmen en verstaging controleren, alle gelcoat aan dek en in de kuip