

# SailBest.nl

## Nieuws Magazine

### Het SailBest hoogseizoen is begonnen !

Het complete team is in Marmaris aan het werk. Uiteraard op de basis Salih, Yalçin en Yilmaz. Cees en Ria ondersteunen hen tijdens het wissel-weekend. Anouk en Hans zijn druk met de 2<sup>de</sup> flottielje en Martin en Adrieenne uiteraard met FollowMe met de andere flottielje. Ook is Cees nog steeds bezig gedurende de week met boekingen en de voorbereidingen voor het seizoen 2014 met de organisatie erachter die ook al in volle gang is gezet. Nieuwe plannen, nieuwe schepen, nieuwe .....nieuwsgierig???.... wordt vervolgd...

### *Kekova flottielje was een groot succes!*

Wat hebben we het leuk gehad in de eerste Kekovaroute van dit jaar. Het weer was in het begin onstabiel, een "oog" bij Kreta hield ons een paar dagen in de baai van Fethiye maar daar hebben we het ook heerlijk gehad. Heel mooi gezeild en veilig aangelegd, en dat is toch het belangrijkste. Daarna weer de grote zee op en prachtige zeildagen beleefd. De nieuwe Marina van Kaş was prachtig, gegeten bij Smiley's en nagetafeld op een gezellig terras. In Kekova hebben we veel cultuur gesnoven, gesnorkeld, en uiteraard relaxed om ons voor te bereiden op de terugweg. In Kalkan hebben we ons heerlijk laten verwennen in de Indigo-Yachtclub. Een beetje rumoerige nacht dus daarna hebben we de rust van de baaien weer opgezocht. Fresh Water Bay, Tombbay en Ekincik waar we de andere flottielje weer tegen kwamen. Al met al 2 heerlijke zeilweken met een gezellige groep (brave) mensen. Op 13 juli is de 2<sup>de</sup> rit naar Kekova we hopen dat dit nét zo'n fantastische tocht gaat worden.



### Kort Nieuws

#### **Nieuw op de website!**

Heb je de nieuwe module al gezien op onze site? Je kan zélf je eigen offerte maken! Je krijgt zeer snel een email terug met de actuele kortingen doorberekend.

#### **Tweede flottielje draait volop**

Hans en Anouk zijn druk aan het werk met het runnen van de 2<sup>de</sup> SailBest flottielje in het Fethiye-Göcek gebied

#### **Wifi aan boord.**

Elke week weer meer enthousiaste gebruikers van Wifi op het eigen schip.



[www.sailbest.nl](http://www.sailbest.nl)

# Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !

## Anekdoten en leuke uitspraken

Eigenlijk zou je alles van al die afgelopen jaren op moeten schrijven, er is veel gezegd en er is veel gebeurd door al die jaren heen.

In Mei wilde de Familie Muste met 3 kinderen een week gaan zeilen met schipper. Bert werd hun schipper maar al aan het begin van de tweede dag kwamen de vragen. Natuurlijk wil de schipper best het een en ander uitleggen maar als de bemanning echt geïnteresseerd is dan is het veel leuker om een cursus te nemen/geven. Zo werd de schipper geüpgraded naar een cursus en moet pa Jheroen aan het roer en leren zeilen. Jheroen werd gebombardeerd tot "hulpschipper". Kort na deze overdracht van schipper trok de wind best wel aan en moest pa stevig aan de bak. Alle begin is moeilijk en Jheroen was natuurlijk niet zo "stabiel" als Bert op de eerste dag. De kleine Emilie van 7 jaar was het beu en begon te gillen: "Ik wil geen hulpschipper meer ik wil nu weer de echte" Hahaha, nu daar kon pa het mee doen. Later in de week begon Jheroen het al onder de knie te krijgen en was het hele gezin erg blij met de overstap naar cursus. Ook de kinderen kunnen deelnemen aan onderdelen van de cursus. Ze worden betrokken bij "man overboord" en leren knopen. Als ze de paalsteek op vrijdag aan Martin kunnen laten zien krijgen ze een ijsje... Isabel, Jonas en Emilie konden zelfs 5 knopen laten zien....5 ijsjes ????



## Bavaria 37 in 2014!

**Het wordt een plaatje dit nieuwste model in onze vloot!**

De nieuwe 37ers zijn besteld! De kuip is ruim door de 2 stuurwielen, de tafel prachtig en extra grote openingen in bakschot met gasdrukveren op de deksel. Het matras in de voorhut is nóg groter dan van zijn voorloper (36-2012), ze heeft een extra groot zwemplatform en de allernieuwste elektronische snuffjes aan boord. Door de grote panoramaramen is er veel extra lichtval in dit ruime schip.



## Tips voor nóg meer zeilplezier

### Reven van het grootzeil tijdens het zeilen

Als je tijdens het zeilen het grootzeil kleiner wilt maken dan hoef je niet noodzakelijk eerst je motor te starten en je voorzeil in te rollen om je boot onder controle te houden. Je kan het ook op de volgende manier doen: Ga heel hoog aandewind varen en zet je voorzeil goed strak door. Je kan dan zo hoog varen dat de helling uit je

schip is. Laat je giek naar lij vieren zodat het voorlijk goed "in gaat killen" en de druk dus weg is uit je voorlijk. Nu is het eenvoudig om je zeil op gewenste rif in te rollen. Zet beide valstoppers weer dicht en zorg dat je rolreeflijn aan beide uiteinden goed wordt aangetrokken zodat de lijn stevig in de winch op de mast vastklemt. Daarna kan je je gewenste koers weer vervolgen de beide zeilen weer op de juiste stand trimmen. Met deze manoeuvre is een goede "koersvastheid" wel noodzakelijk.

Met veel wind je gena of jib reven of inrollen moeilijk?

In het volgende nummer meer over dit onderwerp.