

SailBest.nl

Nieuws Magazine

Het SailBest seizoen is al weer in de 7^{de} week



Time flies when you have fun.... Wat gaat het seizoen toch snel, er zijn al weer 6 weken voorbij en de maand juni is al weer gestart. Tijdens de Meivakantie hebben alle gasten erg geboft met het mooie zomerweer. Er werden temperaturen van bijna 30 graden bereikt en dat is toch wel een beetje uitzonderlijk. In het midden van Mei hebben we dan ook wat onstabielere dagen gehad, wat bewolking en een paar keer zuid-oost wind, soms vroeg vertrekken maar vele geweldig mooie zeildagen en gezellige avonden beleefd.

Zeilcursus in de zon, vakantie en tóch leren zeilen

Dit seizoen hebben we al een paar schepen met cursus gehad en alle cursisten waren zeer enthousiast. De Familie Holierhoek op de Jans, Frank en Maria op Iskander daarna Günther en Carla (zie foto) op de Bavaria 32 Melite en tot slot in de Mei-maand de Familie Muske op de Lucky Lady. Sommige hadden enige ervaring maar andere helemaal niet, en allen hebben veel bijgeleerd in het zonnige Turkije. We hebben ze lekker aangestoken met het "zeilvirus", en er zijn zelfs al boekingen gedaan voor een extra zeilvakantie dit jaar bij SailBest. Citaat van een van de cursisten: "Het is ook fijn dat je kan lessen op een boot naar je eigen keuze en dat de instructeur aan het eind van de lesdag naar "huis" gaat en slaapt op het moederschip van de flottielje, zodoende heb je ook privacy op je eigen schip".

Kort Nieuws

Nieuw op de website!

Vanaf nu kan je zélf de prijs van de vakantie berekenen op onze site. Vraag altijd nog naar de actuele of speciale aanbiedingen en kortingen!

Spookstadje bij Bozukale

Ja hoor: gelukt! Het Griekse spookstadje bij Bozukale is gevonden! Verslag en foto's van de tocht verderop in dit blad

Wifi aan boord

Iedereen staat verbaasd over de snelheid en het bereik van het internet op eigen schip "Het werkt SUPER" zeggen de enthousiaste gebruikers.



www.sailbest.nl

Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !

Het verlaten dorp bij Bozukale

Ja hoor, de eerste crew van SailBest van het zeiljacht " Jans" heeft het verlaten dorp bij Bozukale gevonden. Karel, Marja, Joep en Rik Holierhoek zijn op vrijdag 3 mei vroeg in westelijke richting vertrokken en de tocht doorstaan. Het hulpje van de kok



Mustafa heeft hen het eerste gedeelte van de tocht de juiste weg gewezen en zijn hond heeft hen verder begeleid naar de juiste locatie van het spookstadje. Na een stevige wandeling hebben zij het dorpje gevonden! (SailBest)Petje af hoor !

Na verschillende pogingen werd de twijfel steeds groter of het werkelijk de moeite van de wandeling waard was maar die twijfel is helemaal weggenomen. Het is een stevige tocht maar de beloning is dan ook geweldig mooi. Het dorpje met de naam "Karamakka" werd vóór de volkeren-ruil in 1923 bewoond door de Grieken en is sindsdien helemaal verlaten.



Bavaria 37 in 2014!

Het wordt een plaatje dit nieuwste model in onze vloot!

Deze schepen zullen uitgevoerd worden met 2 stuurwielen en vele extra luxe dingen. Teak op de kuipvloer, grote zijramen, extra dekluk, relingdoorstap... Maar uiteraard ook weer de luxe, complete uitrusting zoals je van SailBest gewend bent. De nieuwste technische snuffes zoals AIS geprojecteerd op je kleurenplotter buiten. Volgende maand meer over deze 2 nieuwe schepen.



Tips voor nóg meer zeilplezier

Ankeren, de voorbereiding

Het ankeren blijft voor veel van onze gasten toch spannend, maar dat hoeft het niet te zijn als je de juiste voorbereidingen treft en er een goede communicatie blijft bestaan tussen de roerganger en de ankeraar. Bereid je ankerprocedure goed voor. Zorg dat je rem van de ankerwinch in één beweging met de hendel los is en daardoor

de ketting goed in de vrijval naar beneden kan vallen. Hiervoor draai je de rem goed los maak zoveel ketting vrij zodat het anker half over het boegbeslag kan liggen (zie foto) en zet de remschijf dan " handvast" weer dicht. Laat het anker niet voorbij het boegbeslag bungelen, hierdoor krijg je onnodige schade. Door de zwaartekracht zal het anker na het losdraaien van de rem (tegen de klok in) goed naar beneden storten. Doordat je de rem goed hebt voorbereid zal de " sleutel/hendel" niet uit de remschijf gehaald hoeven worden en zodoende blijft de remschijf onder controle. Als je de ketting af wilt remmen of vastzetten draai je de hendel weer met de klok mee. Vergeet nooit om de hendel uit de winch te halen als je hem met de afstandbediening elektrisch gaat bedienen.