

SailBest.nl

Nieuws Magazine

SailBest stelt haar nieuwe crew aan je voor!



In seizoen 2014 gaan Piet Boorsma en Esther Klaver ons team in Marmaris versterken. Een dolenthousiast koppel die haast niet kunnen wachten om naar Turkije af te reizen. Uiteraard staat zeilen in hun leven centraal. Piet heeft al zo'n 30.000 zeemijlen achter zijn naam staan en Esther vind het leven op het water één van de mooiste dingen wat er is. Ze zullen nog even moeten wachten en dat is maar goed ook want Piet is op dit moment een heel klein stipje op de grote oceaan waar hij bezig is met een schip van de Filipijnen naar Panama te brengen. Maar goed, de winter gaat erg snel en over 7 weekjes staan de eerste gasten voor de deur...nou ja loopplank dan. Er is nog veel werk te doen voor het zover is.

SailBest geeft procenten weg tijdens de Hiswa !

SailBest heeft er voor gekozen om niet deel te nemen aan de vele beurzen die er zijn. Het blijkt uit vele onderzoeken dat de beurzen steeds slechter bezocht worden en de kosten voor zo'n beurs zijn toch best wel hoog, de tijd niet eens meegerekend. Internet blijkt tóch steeds belangrijker te worden en we besteden veel zorg en tijd aan onze website en andere internetactie's. **Maar dat wil niet zeggen dat we geen beursaanbiedingen hebben! Tijdens de Hiswa hebben we een mooie actie: Als je tijdens de Hiswa je zeilvakantie bij ons boekt ontvang je gewoon 10% korting op de boothuur!!!** In elke periode op alle beschikbare weken, geen uitzonderingen, geen kleine lettertjes. Wij geven heel graag de korting aan onze klanten !

Kort Nieuws

E-Visum

Er is nog steeds verwarring over het e-visum. Eerste ingangsdatum was 10 april, later in de media werd er vermeld dat het 1 november zou worden met overgangperiode. Nu wordt het weer 10 april met aanpassingen in betaalmogelijkheden... we houden je op de hoogte.

Vliegtickets 2014

Vroeger kon je wachten met vliegtickets op last-minutes. Die tijden zijn veranderd, de praktijk nu is dat naarmate de datum nadert de tickets alleen maar duurder worden. Voorkom teleurstelling! SailBest heeft vaste prijzen maar ook die tickets kunnen op raken!



www.sailbest.nl

info@sailbest.nl telefoon: 0321-38 14 01

Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !

Verslag tocht Koper - Marmaris

Vervolg van het Februari nummer: Wat waren we blij dat het tóch gelukt was met de brug. We hadden gepland om met daglicht/schemer door het Levkaskanaal te gaan maar door de vertraging bij de brug was het in-tussen aardig donker geworden. Dan is het kanaal best wel lastig hoor. We zijn er met een snelheid van 1 knoop, heel langzaam dus, doorheen gegaan, goed opletten op de onverlichte staken en de verlichte boeien, je ziet er zoveel...blij dat we een hele goede plotter voor onze neus hadden. Met een zuidelijke koers richting Ithaka en dan bakboord uit de straat van Patras in. Het weer was erg rustig en dat zou het voorlopig even blijven. We hoopten op Aegina of Poros. In Poros kan je langszij liggen. Er zou weer een sterke Lodos aankomen en dan op anker in Aegina.... Poros had onze voorkeur. Maar eerst de brug van Patras onderdoor en dan het kanaal van Corinthe. Het blijft een heel mooie beleving om hier door te varen, elke keer weer. Na het betalen van een klein vermogen (het kanaal is het duurste traject ter wereld per strekkende mijl) mogen we verder. Het weer blijft er goed uitzien en we gaan door! Eindelijk een mooi lang traject aan één stuk door varen. We passerden Aegina langs de noordkant en gaan richting de Cycladen. Zoals het er toen uitzag met de weersvoorspellingen kunnen we Naxos halen en dat lukt inderdaad. Het is verleidelijk om met dit mooie weer door te gaan maar de volgende schuilplaats met zuid-oostwind is Nisiros en dat is 100 mijl...20 uur dus en dat halen we niet. Schuilen op Naxos dus en hopen dat we snel door kunnen....de weerkaartjes zien er niet best uit. Minimaal 4 dagen wachten. 2 personen van de crew van Enjoy Life krijgt problemen met werk in Nederland en kiezen ervoor om vóór de storm het eiland met de ferry te verlaten en vanaf Athene naar huis te vliegen.....

Veel werk, mooi resultaat



Iedere baai hun eigen SailBest flottielje kalender

Het was een hoop werk maar het resultaat mag er zijn. Elke baai heeft zijn eigen SailBest flottielje-kalender. Compleet met foto's van hun eigen baai en het SailBestlogo op elke dag die we dit seizoen met een van de beide flottieljes gaan komen. Op deze manier is het voor hen heel duidelijk wanneer SailBest komt en ze hebben gelijk een kalender die ze op kunnen hangen voor de andere reserveringen. Alle plekje zijn goed geregeld voor 2014!



Het lijken wel smurfen

Winterwerk 2013-2014

Februari = Antifoulingmaand

Het weer is súper! De hele maand is het mooi weer, één of twee dagen wat minder maar we mogen niet mopperen, het lijkt wel voorjaar! Dit is het weer wat je je wenst in de antifoulingmaand. Bij 2 schepen moet de hele antifouling-laag verwijderd worden. Dat krijg je nu eenmaal na een jaartje of 6-7 en dat is een hele klus. De jongens moeten

goed beschermd worden: overall, mondkap, beschermbril en krabben maar...alles is blauw... hihhi Het lijken net smurfen ! Dan ook nog even de blauwe band spuiten...nóg meer blauw ! Die banden verkleuren aardig zo in het zomerzonnetje hier, als je ze niet bijhoudt dan gaan de schepen hard achteruit en dat willen we niet. Poetsen helpt er dan ook niet meer aan, het moet drastischer aangepakt worden en pas dán blijven de schepen als nieuw. Kortom de hele winter druk met het onderhoud bezig. Op dit moment staat de laatste lichting op de kant waaronder de 2 nieuwe schepen, die hebben extra behandeling nodig met epoxyprimers enzo en we verwachten dat ze eind komende week weer in het water liggen. Dan kan het optuigen beginnen...nog 7 weekjes en het seizoen 2014 gaat weer beginnen!