

# SailBest.nl

## Nieuws Magazine

### Succesvolle start van het SailBest seizoen 2014

Intussen hebben we al weer de eerste one-way route afgerond en zijn bezig met de terugweg van de 2<sup>de</sup> groep van dit seizoen. We hebben een zeer succesvolle startweek gehad, niet alleen in het aantal boten maar zeker ook met het weer. Mooie zeildagen, alle dagen heerlijke wind gehad, zonnetje erbij, rond de 20-22 graden...en een heel gezellige groep...wij tekenen gelijk voor 26 weken erbij. De 1<sup>ste</sup> week hebben we in het buitengebied de "Lodos" wind gehad, we zijn lekker in het beschutte binnengebied gebleven en hebben fantastisch kunnen zeilen. De 2<sup>de</sup> week zal de Lodos ons weer lastigvallen...Ik ga toch vragen aan de eigenaar van "onze Lodos" of hij de bootnaam wilt veranderen...met de overtocht hebben we last gehad....nu ook weer....toeval????

### *Super relaxed! Dat is het commentaar van onze eerste One-Way zeilers van het seizoen 2014!*

Vorig seizoen startten we ook met een one-way flottieljeroute en de mensen waren dol enthousiast. Dus dit jaar hebben we het hele jaar deze populaire manier van zeilen in het programma verwerkt. Ook dit jaar wordt het met veel positieve reactie's beloond. Het is ook superrelaxed, het gebied waar je in vaart wordt groter en tussen de oren zit tóch dat je "niet terug hoeft". Maar ja op een gegeven moment moet je tóch naar de luchthaven hoor en moet je wel weer naar huis....

We zijn al weer druk bezig om in 2015 nóg meer one-way's te plannen zowel naar het westen van Marmaris als naar het oosten.



### Kort Nieuws

#### E-Visum

Officieel hebben we nog niets vernomen maar we hebben wél al "live" ervaringen. Op de luchthaven kan je nog steeds een visumzegel kopen maar die is 25 €. Een visum via internet is 15 €. Dus ons advies is het visum te regelen via internet want die 10 € per persoon kan je op een veel leukere manier besteden.

#### De facebook kwisprijs is uitgerijkt

De familie Vermaas, de winnaar van de facebook kwis, heeft de vers gemaakte foto van de eerste week op "Enjoy Life" ondertussen aan de muur hangen, de grote lege plek is opgevuld met deze prachtige foto



[www.sailbest.nl](http://www.sailbest.nl)

[info@sailbest.nl](mailto:info@sailbest.nl) telefoon: 0321-38 14 01

# Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !

## Wist je dat ?

- het seizoen van SailBest 27½ weken heeft ? ½ ? Ja hoor we hebben weer 3 gratis dagen aan het eind van het seizoen.
  - in die 27½ week 19 verschillende one-way mogelijkheden zijn?
  - heel veel flottieljegasten hier voor gekozen hebben?
  - ook de 2 weekse Göçek/Fethiye route nog steeds erg populair blijft?
  - wij weer met veel enthousiasme aan het seizoen begonnen zijn?
  - wij dit seizoen ook weer de twee weekse one-way route naar Engelsch Harbour gaan maken?
  - hier nog maar een paar schepen voor beschikbaar zijn?
  - de bibliotheek in ons kantoor in Marmaris weer is aangevuld met nieuwe titels?
  - Martin nog steeds op zondag naar de bakker gaat voor vers brood voor iedereen?
  - Piet en Esther ons vanaf de maand Juni komen versterken voor de Fantasio flottielje?
  - zij staan te trappelen in Nederland om deze kant uit te komen?
  - we het erg leuk blijven vinden hier?
  - we de afgelopen 6 maanden met 6 mensen bezig zijn geweest met het winteronderhoud?
  - je dat heel goed aan de schepen kan zien?
  - ze er weer supermooispicispan er bij liggen?
- Nee wist je dat niet? Kom zelf maar kijken dan!



## Het was lang geleden...

Lange tijd kwamen we niet in Bozburun maar sinds seizoen 2014 hebben we dit schattige plaatsje weer in ons programma opgenomen. En met succes ! In de eerste week had Bozburun de mazzel van de "Lodos" wind zodat we niet naar het geplande Datça konden en dus een extra keertje naar Bozburun zijn gegaan. Osman deed zijn uiterste best om ons voor zich te winnen en dat heeft hij dan ook zéker waar gemaakt. De heren zijn naar de bête kapper van de omgeving geweest voor een heerlijke scheerbeurt



## Tips voor nóg meer zeilplezier

We pakken de draad weer op in deze rubriek met handige tips. Het wegvaren kan met zijwind toch best wel lastig zijn voor veel mensen. De eerste keer weer wegvaren met een boot die je niet kent of waarvan het al weer een jaar geleden is dat je erop gevaren hebt is altijd spannend. Als er geen wind staat is het heel gemakkelijk maar als er wél wind staat die ook nog eens dwars op je schip staat kan je

zonder jezelf in problemen te brengen wegvaren. Het belangrijkste is een goede communicatie met de bemanning, wie doet wat en wanneer, heel duidelijk de volgorde van lijnen losmaken bespreken met de hele bemanning die hier een uitvoerende taak in heeft. Uiteraard eerst de motor starten en de versnelling in zijn vooruit dan de lijnen goed vrijmaken zodat ze goed kunnen "lopen". Daarna de lijn weghalen, dit is de lijn waar de wind naar toe gaat. Dan laat je de mooringlijn ± 3 meter vieren maar je houdt hem nog op je schip, kijk wat de neus van je schip doet en probeer door meer of minder gas te geven en het roer een beetje bij te sturen het schip recht te houden. Als dit lukt, mooringlijn weggooien, de loeflijn slippend houden en rustig weg varen.....klinkt makkelijk hé, we komen hier nog een keer op terug !