

SailBest.nl

Nieuws Magazine

Het SailBest seizoen 2013 is begonnen !

Zoals elk jaar weer, is het natuurlijk weer gelukt om alle schepen weer op en top, spic en span, picobello in orde te hebben voor de start van het seizoen. Het seizoen is op 20 April met de one-way naar Orhaniye van start gegaan. Met 12 schepen op de heenweg en op 27 april ook 12 schepen op de terugweg. Het kon niet beter! Het weer werkte geweldig mee, we hebben mooie zeildagen gehad, en heel relaxed van de zon kunnen genieten.

De vertrouwde Fethiye / Göcek route

Uiteraard varen we ook dit jaar weer 3 keer deze vertrouwde 15 daagse route in de zomervakantie. Deze route is zeer geschikt voor gezinnen met kinderen door kortere dag-afstanden én dus de mogelijkheid om heerlijk een lunch en/of zwem-stop te maken in één van de pittoreske baaitjes in dit zeer groene gebied. Alle tijd om het iedereen naar de zin te maken. De kinderen hebben altijd vriendjes en vriendinnetjes op de andere schepen. De volwassenen hebben méér vakantie als de kinderen het naar hun zin hebben en met de beloning van de dag om wéér in een mooi baaitje aan te leggen waar je heerlijk kan zwemmen direct naast je boot, zal de vakantie voor iedereen een belevenis zijn om nooit te vergeten.



Kort Nieuws

Wifi aan boord

De mogelijkheid om Wifi te ontvangen op je eigen schip is erg populair gebleken. In de eerste weken waren de mensen heel blij met deze nieuwe service

Prijsvraag op facebook

Alle prijzen kunnen afgehaald worden in Marmaris. De prijsvraag trok enorm veel aandacht, erg bedankt voor alle reacties en als je onze pagina nog niet "geliked" hebt, zou je dat dan nog even willen doen aub? Dit helpt ons enorm, je kan naar onze SailBest Facebook-pagina via de website



www.sailbest.nl

info@sailbest.nl telefoon: 0321-38 14 01

Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !

Turkiyede Hoş Geldiniz !

Vertaald: Welkom in Turkije !

Turkije is een van de mooiste zeilgebieden ter wereld. De azuurblauwe zee, de hoge ongerepte bergen langs de mooie kustlijn, de stille eenvoudige baaitjes met hun gezellige restaurantjes, de pittoreske plaatsjes met knusse dorpskernen... eigenlijk te veel om op te noemen. Allemaal ingrediënten voor een fantastische zeilvakantie.

En vergeet vooral de Turkse bevolking niet. Deze mensen staan juichend te springen op de steiger om je welkom te heten en je lijnen aan te pakken. De Turkse mensen zijn bijzonder gastvrij en behulpzaam, dit is echt hartverwarmend en je voelt je direct helemaal welkom.

Turkije is 54 maal groter dan Nederland en heeft 8000 kilometer kustlijn waarbij Marmaris het centrale punt is van de Turkse Riviera ook wel de Turkooise Kust genoemd. Dit gebied leent zich erg goed voor een bijzondere zeilvakantie door de vele variaties in aanlegplekjes en vele mogelijkheden naar het oosten en het westen.

Kortom voor een hele mooie zeilvakantie ben je in Turkije vanuit Marmaris aan het juiste adres !



Aanbiedingen

Mei-kortingen

In de maand Mei zijn nog enkele weken beschikbaar. De laatste schepen met 10% korting.

Zomervakantie

Er zijn nog maar een beperkt aantal schepen vrij voor de zomervakantie !

Last Minute korting

Houd de website goed in de gaten voor de lastminutes met speciale kortingen !



Tips voor nóg meer zeilplezier

Aan en afmeren

Het aan en afmeren in Turkije gaat anders dan dat we in Nederland gewend zijn. Meestal heb je een lange steiger waar iedereen met de spiegel naar de kade aanlegt en je aanmeert aan een mooringlijn. Deze liggen ongeveer op 3

bootlengtes vanaf de steiger aan dikke betonblokken vast en lopen naar de steiger toe. Deze mooringlijn wordt vanaf de steiger omhooggehouden zodat je hem met je pikhaak op kunt pakken. Je loopt met de mooringlijn naar de voorkant van het schip, haalt hem door je verhaalklamp en trekt hem aan vanuit het water. Ondertussen heeft de schipper de loeflijn al naar de steiger gegooid zodat het schip onder controle is. De mooringlijn leg je met een slipsteek (half 8tje) om de kikker, de schipper gaat door middel van gas achteruit geven kijken of je strak aan de lijnen kan liggen op loopplankafstand van de steiger. Als je nog te ver weg ligt dan kan door de slipsteek de mooringlijn gemakkelijk gevierd worden. Daarna gas blijven geven en de achterlijnen vastzetten, gas eraf en je ligt als een huis...nou ja boot.