

# SailBest.nl

## Nieuws Magazine

### De laatste maand maar geen laagseizoen!

Alweer Oktober, dit seizoen is omgevlogen. Drie maal Kekova gedaan en alle drie een groot succes. De Knidos route was weer erg leuk. De one-way route van de Mei vakantie.....ahhhh wat lijkt het allemaal al weer lang geleden. September is erg druk geweest, vroeger was dit laagseizoen maar dat is het al lang niet meer. Onze gasten hebben ontdekt dat dit toch wel een hele mooie maand is om in Turkije te zeilen en zeggen het voort, het wordt elk jaar drukker in September en Oktober. En terecht, het is ook mooi, het water heerlijk van temperatuur, de dagen nog lekker warm en de avonden koelen af waardoor het slapen ook weer heerlijk is. In Oktober zullen de open haarden in de baaien weer aangestoken worden, dat heeft óók weer zijn charme en sfeer.

### *Vorbereidingen voor de overtocht van Enjoy Life en Lodos*

We zijn druk met de voorbereidingen van de nieuwe schepen bezig. Spullen bestellen en laten leveren bij ons nichtje in Nederland. Adrieenne gaat op 31 oktober al naar Nederland om de laatste dingetjes te kopen en alles klaar te zetten voor transport. Maandag 4 november komen Martin en onze technische ploeg: Salih, Yilmaz en Yalcin naar Nederland voor een paar daagjes ontspanning. Rondvaart in de grachten, Zaanse schans, Efteling, Neeltje Jans, Rotterdam...kortom Nederland in vogelvlucht. Op vrijdag 8 november gaan we naar Slovenie en dan hebben we een week tijd om de schepen op te bouwen. Dat is ruim voldoende en als het een beetje meezit gaan we met de jongens nog een dagje naar Venetië. Masten zetten, electronica inbouwen, lijnen en zeilen zetten, inventaris, controlecontrole, en nog veel meer. Dit is de eerste keer dat onze Turkse ploeg meegaat en ze zullen hun ogen uitkijken!



### Kort Nieuws

#### **Omschrijving van de routes 2014**

Ondanks het drukke naseizoen zijn we in staat geweest om alle nieuwe omschrijvingen van de routes 2014 op de site te zetten!

#### **Al veel voorboekingen op de twee-weekse one-way tochten!**

We wisten eigenlijk wel dat het een succes zou worden maar al zó veel voorboekingen op deze routes, dat hadden we niet verwacht!

#### **Nieuw op website: Life chatten met Cees en/of Adrieenne**

Er is een nieuwe app op onze site, je kan nu life chatten met ons. Maar je mag uiteraard ook nog steeds gewoon ouderwets bellen hoor



[www.sailbest.nl](http://www.sailbest.nl)

# Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !

## Wist je dat....

Cees en Ria gaan gewoon door hoor!

Er kwamen veel reactie op Facebook op de afscheidstaart van Cees en Ria. Om alle misverstanden te voorkomen: Cees en Ria gaan gewoon door met al hun werkzaamheden in Nederland. Je kan Cees gewoon bellen of hij nog een bootje heeft en hij regelt gewoon nog steeds alles in Nederland zoals de boekingen, de vluchten en alle marketingactiviteiten. Ze zijn alleen gestopt met het begeleiden van de flottieljes. Als je beide werkzaamheden heel goed wilt doen dan vergt dat heel veel energie en als je een dagje ouder wordt dan moet je die goed verdelen. Anders gaat het één onder het ander lijden en dan moet je een beslissing nemen. We willen graag alles op zijn SailBest blijven doen dus Cees doet Nederland samen met zijn steun en toeverlaat Ria. En Martin en Adrieenne regelen alles in Turkije en begeleiden de flottieljes. In 2014 zullen er weer meer dubbele flottieljes nodig zijn.

Het wil uiteraard niet zeggen dat jullie Cees en Ria niet meer in Turkije zullen zien, uiteraard blijven ze gewoon hier komen om te varen ( hoezo vakantiedagen dan???) en de basis te ondersteunen. Je zult hen nog vaak in Marmaris of Orhaniye tegen gaan komen. Zo is er weer een misverstand uit de wereld geholpen. Was trouwens een hele lekkere taart mét champagne. Heel lief aangeboden van "hun" laatste groep. Trouwens hun achternaam is niet " Davids", maar je weet het maar nooit.....



## De incentive Aktiesport en Perrysport!

De jaarlijkse incentive is in volle gang bezig! Wat hebben de jongelui een lol. Het was lang spannend wie er mee mocht, wie de winnaars waren van dit jaar en nu gaan ze los! Vandaag 1 Oktober zijn we in Fethiye, vanavond bezetten we het hele plein van Megri compleet met buikdanseres natuurlijk. De "like-aktie" op facebook was erg leuk maar helaas zijn ze niet op 1000 gekomen. Maar dat drukt de pret zeker niet, morgen in Wallbay gaan ze 3 uur lang op de banana, matras etc, achter de speedboot, dus hebben ze ook weer grote lol !



*Laat je zeilen "vrij"  
van de zalingen*

## Tips voor nóg meer zeilplezier

### Voordewind varen

Voordewindse rakken zijn bijna altijd lastig. Hoe zet je je zeilen nu het beste zonder ze bijvoorbeeld in de zalingen te laten hangen? Veel "open boot zeilers" zijn gewend om hun grootzeil bij een voordewindse koers helemaal naar buiten te zetten. Een zeiljacht heeft een totaal ander tuigage en daardoor moet je ook anders met je grootzeil

omgaan. De meeste scherpe zeiljachten hebben hun zalingen " naar achter gepijld" staan ( zie foto). Hierdoor mag je niet je giek helemaal naar buiten en je grootzeil te bol zetten anders krullen je zeilen helemaal over de zalingen heen en dat vinden zeilen nu éénmaal niet leuk. Tip van de maand Oktober: Als je je grootzeil hebt gezet, dan zet je ook je neerhouder goed ver door naar beneden. Daarna laat je je grootschoot vieren en laat je het zeil naar buiten lopen tot nét voor de zalingen. Doordat je je neerhouder goed naar beneden hebt staan gaat het zeil minder bollen en kan de giek verder naar buiten zonder dat de zeilen gaan omkrullen en in de verstaging gaan hangen. Probeer het maar eens uit !