

SailBest.nl

Nieuws Magazine

Al weer de laatste Kekova-route van dit seizoen !

September 2013, de laatste Kekova-route is weer van start gegaan. Een route vol met cultuur, lange zeildagen, gezellige stadjes afgewisseld met rustige baaitjes en relax-momenten. We gaan even zondag en maandag met beide flottieljes op stap want Martin viert maandag in Sarsala zijn 55^{ste} verjaardag.....oef dat gaat toch wel erg snel hoor. Hij roept al jaren tegen de jonge kerels in de baaien "binnenkort heeft Martin *Emekle* " (lees pensioen) maar als hij Turk was geweest had hij het inderdaad al gehad. Daarna splitsen de 2 groepen zich en gaan wij met FollowMe naar Kekova en Cees en Ria begeleiden de 1 weekse route Fethiye en daarna de succesvolle Selimiye-route met een bezoek aan het Griekse eiland Symi.

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar de omschrijvingen van de nieuwe one-way's routes van 2014

Nog even geduld hoor, we zijn druk bezig om de website weer voor 2014 in orde te maken maar we zijn óók nog druk bezig met het seizoen 2013! Hoogseizoen, naseizoen...het maakt eigenlijk niet meer uit, we hebben het druk maar we klagen uiteraard niet. Ook september en oktober zijn zeer goed bezet, deze maanden worden steeds populairder. Het zijn ook nog prachtige maanden om hier te gaan zeilen. Maar de nieuwsgierigheid van onze gasten prikkelt ons ook om de website zo snel mogelijk uit te breiden met de omschrijvingen voor 2014! Houd de website maar goed in de gaten ! De prijzen, de routenamen en de data staan al op de site, wordt vervolgd!! De vrijblijvende opties zijn al in volle gang, zéker omdat de one-way's alleen met eigen schepen geboekt kunnen worden.



Incentive Aktiesport komt er weer aan

Kort Nieuws

Omschrijving van de routes 2014

We krijgen veel vragen hoe de routes gaan worden in 2014. De uitgebreide omschrijvingen zullen binnenkort op de site staan.

Ook Perry-sport doet mee

Dit jaar zal de incentive van Perry-sport zich aansluiten bij de succesvolle week van Aktiesport. Gaat een dolle boel worden!

Hans en Anouk: Bedankt !

De Fantasioflottielje met Hans en Anouk heeft het erg druk gehad. Vol enthousiasme en vakmanschap hebben zij de flottieljegasten een fantas(io)tische zeilvakantie bezorgd. Bedankt hoor en tot 2014!



Nieuwe one-way route naar English Harbour

www.sailbest.nl

Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !

Wist je dat....

De nieuwste Bavaria 37 is genomineerd voor "schip van het jaar 2014" !

En wij hebben 2 van deze prachtige schepen in de vloot volgend jaar! De beide schepen hebben hun eigenaar gevonden en de namen zijn bekend : "Enjoy Life" en "Lodos" zullen ze gaan heten. "Lodos komt eraan".....een paar restaurant-eigenaren zullen schrikken in het begin als we deze uitspraak doen....Lodos is de naam voor de beruchte zuid-oostwind die vele plekjes in dit gebied toch wel onveilig maken om de nacht door te brengen. Onze " Lodos" zal veilig zijn in alle baaitjes daar zullen we zeker voor gaan zorgen. We wensen Enjoy Life en Lodos veel veilige mijlen toe en hun bemanning een hele fijne zeilvakantie, uiteraard bij SailBest!

Maar eerst zullen ze nog gebouwd moeten worden en naar Turkije gebracht. De schepen zullen bij de fabriek opgehaald worden en over de weg naar Slovenië worden gebracht. Daarna gaan we in Koper de mast zetten en alle benodigde apparatuur inbouwen die we tijdens de overtocht nodig gaan hebben. De 2^{de} helft van November staat dan gepland om de overtocht van 1000 mijl te varen. De eigenaren varen zelf het schip naar Turkije en op één van de schepen zullen Martin en Adrieenne de tocht ondersteunen.



Deze maand opnieuw incentive Aktiesport!

Eind september is voor de derde maal de incentive van Aktiesport bij SailBest! Voor het eerst doet nu ook Perry sport mee. 15 schepen en 90 personen, allemaal winnaars die een totaal verzorgde zeilvakantie aangeboden krijgen. Het zal niet rustig zijn in de baaien die we bezoeken....het is een dolenthousiaste groep mensen die vol energie zitten en er de hele week een groot feest van gaan maken, Zeilen, zon, watersportactiviteiten, modder baden, lekker eten en uitgaan: " Zij gaan weer vlammen!"



Tips voor nóg meer zeilplezier

Vorbereidingen voor het aanmeren

Een goede voorbereiding is het halve werk maar dat geldt niet om het aanmeren soepel te laten verlopen, dan is een goede voorbereiding zéker 80% van het werk. Als je alle zaken goed voorbereid is het aanmeren helemaal geen "stressklus", wat je toch veel ziet zo tijdens het seizoen. Dat is dus niet nodig. Hieronder vind je een stappenplan

voor het aanmeren op een mooringlijn:

1) Hang je fenders goed verdeeld over het schip, de nieuwe schepen lopen erg breed door aan de achterkant dus ook daar moet een fender hangen. 2) Houd je pikhaak bij de hand. 3) Leg je landvasten in 2 "pakketjes" klaar zodat je niet de hele lijn maar alleen het minder zware uiteinde hoeft te gooien (zie foto) . Leg je landvasten al gooi klaar op de achterkant van het schip zodat je ze niet tussen de reling en/of bimini hoeft te wurmen. 4) Héb je meer bemanningsleden, verdeel dan het werk goed en spreek goed af wie er wát doet. 5) Schipper blijf ten alle tijden bij je stuur en gashendel! Nogmaals, bereid het goed voor en blijf vooral rustig.