

SailBest.nl

Nieuws Magazine

Magazine Juli ??? Wat vliegt de tijd !!!

Een paar dagen geleden kwam Cees bij de redactie van het Nieuws magazine.....Adrieenne dus: "Adrieenne, ik weet dat je het druk hebt maar heb je het magazine al bijna klaar?".....oeps nee maar daar heb ik toch nog alle tijd voor??? Nou nee dus, het is al weer bijna tijd voor de nieuwe editie.

Ik zeg het vaak in dit magazine maar het blijkt toch altijd weer de waarheid te zijn, de tijd vliegt voorbij als je op het water bent. Zo begin je aan een nieuwe groep voor 2 weken en voor je het weet ben je de wissel al weer aan het voorbereiden.... de twee weekse reizen zijn ook voorbij voor je het weet. We hebben groot succes gehad met de twee specials van de maand Juni. Eerst de English Harbour route en daarna de Kekova special. De temperaturen zijn flink opgelopen de afgelopen maand en we hebben half Juni een flinke hittegolf over ons heen gehad die toch wel een hele week heeft geduurd en de dekbedjes hebben we ver weg kunnen stoppen, die hebben we voorlopig niet meer nodig!

Programma 2017

We zijn al weer druk aan het puzzelen om de routes te bedenken voor het seizoen van 2017. We kunnen alvast verklappen dat we weer naar Kekova gaan in de zomervakantie. Maar we gaan ook weer de one-way naar English Harbour doen, een zeer mooie route in het ongerepte gebied van de Gökova golf. Het is daar echt rustig op het water, het gebied is nog niet ontdekt door de grote massa en de puurheid van het Turkse leven en de bijbehorende gastvrijheid is hartverwarmend. Vergeet ook niet de mooiste zonsondergang die je kan beleven in English Harbour! Kortom, beleef het mee met ons!



Kort Nieuws

Cees heeft nog steeds de zomerkolder is zijn hoofd!

Het voorjaar in Nederland is niet wat je noemt een succes, het is het natste voorjaar sinds jaaaaaaren. Nou hier is het ook nat hoor maar dat komt door de Middellandse zee en de zon! Dus Cees gaat lekker door met strooien van enorme kortingen op de (beperkte) beschikbare weken. Wees er snel bij en houd de website goed in de gaten! Wil je zeker weten dat je geen aanbieding mist dan moet je je even abonneren op dit magazine via de site dan ontvang je als eerste deze knetterende aanbiedingen in je mailbox



www.sailbest.nl

info@sailbest.nl telefoon: 0321-38 14 01

Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !

Wist je dat.....

- de juni specials wederom een groot succes zijn geweest?
- het bijna op een reunie gaat lijken?
- er vaak vaste gasten komen in dezelfde periode?
- de sfeer er vanaf het begin dan erg goed erin zit?
- wij het dan een beetje makkelijker hebben?
- ook wij er enorm van genieten?
- de eerste groep met jeugd eind juni al vakantie heeft gevierd?
- de allereerste groep "kidsworldkinderen" dit jaar eindexamenkandidaten waren?
- de meeste geslaagd zijn?
- daardoor een extra vakantie konden hebben de laatste week van Juni?
- het wel erg mooi zeilweer is geweest in die week?
- binnenkort de zomervakanties weer gaan beginnen?
- Er weer veel jeugd en kinderen in deze flottieljes zitten?
- we daarom ook 8 gigabite Wifi aan kunnen bieden?
- daar gretig gebruik van gemaakt wordt?
- soms zelfs dát niet genoeg is?
- dat in de afgelopen maand zéker niet aan de kinderen heeft gelegen?
- dat volwassenen ook al gaan denken dat ze "niet veel op internet zitten" ?
- we het weer lekker druk krijgen in de zomervakantie periode?
- Hans en Anouk ons daarom komen helpen deze zomer?
- wij daar heel erg blij mee zijn?
- wij Cees nodig hebben in Turkije om ons te helpen?
- wij dat erg gezellig vinden?



Snorkelen met schildpadden

Heel bijzonder, het nieuwe Zeytin restaurant van Tombbay. Dit verdient wel een rubriekje in dit magazine. Keurig verzorgd allemaal, de steiger, kleding en verzorging van het personeel, en uiteraard niet te vergeten de keuken. Toppertje en zeker aan te bevelen.

Een hele mooie extra toevoeging van deze aanlegplek zijn de vele schildpadden die hier "wonen". Ze lijken erg tam en je kan vrij dichtbij komen met snorkelen. Als je rustig blijft in het water zijn ze totaal niet bang en laten zich uitgebreid filmen en fotograferen. Het blijft bijzonder om deze "waterreuzen" in het wild te zien zwemmen



Tips voor nog meer zeilplezier

Reven of weggrollen van je genua of jib

Veel mensen hebben moeite met het reven of het in zijn geheel weggrollen van het voorzeil. Je zit vaak dat de mensen de fout maken door de motor te starten en pal tegen de wind in gaan varen om het zeil in te rollen. Dat gaat dan gepaard met flink klapperen van de lijnen en het zeil. Veel lawaai en op deze manier creëer je veel druk in het voorlijk

waardoor het erg lastig wordt om dit te reven of weg te rollen. De volgende truc zou je eens moeten proberen: Als je wilt reven ga dan flink afvallen, uiteraard de grootschoot ook flink laten vieren en de wind bakstag laten komen, hierdoor vaar je je voorzeil "helemaal dood" waardoor deze in gaat killen en de druk van het voorlijk helemaal wegvalt. Nu kun je zeker 2 meter het zeil kleiner maken, dan zal er weer een beetje druk terugkomen. Daarna herhaal je dit trucje totdat het zeil op de gewenste stand komt te staan. Probeer het maar eens, het zal je goed bevallen. Je maakt het jezelf een stuk gemakkelijker.

Volgende maand weer een nieuwe tip!

www.sailbest.nl

info@sailbest.nl telefoon: 0321-38 14 01

