

SailBest.nl

Nieuws Magazine

Ken je die mop.....

Hahahaha, inderdaad, ken je die mop van die flottielje die naar Kekova ging.....die gingen niet. Een van de flauwste moppen uit de jaren 80 van de vorige eeuw! Maar het werd hier dus echt de waarheid. Het weer wilde in Juni maar niet stabiel worden. We hebben prachtige zeildagen gehad maar de dreiging van onweer was zeer groot, met name in het gebied vanaf Marmaris naar het oosten....inderdaad Kekova dus. De dreiging dat we Kekova niet zouden bereiken en te lang vast zouden komen te zitten in het gebied van Göcek en Fethiye was zeer groot en daar zaten we echt niet op te wachten. Dat is een mooi gebied maar té beperkt in de mogelijkheden. Wij willen onze gasten een mooie tocht aanbieden dus we hebben er voor gekozen om in het westen te blijven en hebben de onweersbuien mooi rechts van ons gelaten, met een hele kleine uitzondering toen we in Turgutreis op het strand zaten te eten, toen rommelde het flink en zijn er 10 druppels op ons hoofdgerecht terecht gekomen. We hebben fantastisch zeilweer gehad en een heel afwisselende tocht van 245 mijl gemaakt in 2 weken. Hierna gewisseld in Marmaris samen met de 2^{de} flottielje van Cees en Arjan en de derde week in een rustig tempo met een stuk rustiger weer terug naar de thuisbasis gezeild. In 3 weken tijd maar 21 motoruren en toch 320 mijl afgelegd.....dát is een zeilvakantie bij SailBest met uitgekende routeplanning door jarenlang opgebouwde kennis van het gebied. Ook hebben we Ogün een bezoekje gebracht omdat de steiger klaar was.....helaas is de steiger niet "SailBestproof" en te gevaarlijk om een groep schepen mee naar toe te nemen. Daar moeten echt nog de nodige aanpassingen voor komen om daar veilig te kunnen overnachten. We hebben wél weer heerlijk gegeten bij Ogün's Place en hij had speciaal Adrienne's favoriete gerechten gemaakt, erg leuk dat hij deze nog steeds wist. Des te moeilijk is de beslissing dat we er nog niet heen kunnen met de groep, nog even geduld.



Kort Nieuws

We gaan ons opmaken voor een superdruk hoogseizoen. Vanaf 20 juli is het heel druk en hebben we zelfs extra schepen in moeten huren van onze burens. Arjan en Ilonka hebben er reuze veel zin in en Arjan zal zijn superman T-shirt hard nodig hebben! (maat XL).

Gezellig drukke flottieljes met veel kids en pubers.....succes Arjan en Ilonka, maak er een mooi hoogseizoen van!

Ik hoor al veel mensen denken, hoezo waar zijn Hans en Anouk???

Nou die hebben voorlopig hun handjes vol om de nieuwe flottieljeleiding van 2041 op te leiden! Zij zijn op 1 juni, de trotse ouders van baby Olivier geworden, van harte gefeliciteerd met jullie prachtige zoon!



www.sailbest.nl

info@sailbest.nl telefoon: 0321-38 14 01