

SailBest.nl

Nieuws Magazine

Al weer een maand voorbij



Het wordt misschien al de honderdste keer dat ik het zeg en het is een cliché maar de meeste clichés zijn o zo waar. De tijd vliegt voorbij, zeker als je het naar je zin hebt, én dat hebben we zoals ook al de voorgaande jaren.

De Meimaand is voorspoedig verlopen. Eerst de Meivakantie, daarna een mooie one-way route

naar Göcek met diverse verzoekbaaitjes of stadjes gehonoreerd. We zijn zelfs, maar dat kwam door het weer, van Sailors Paradise in één ruk naar Kapi creek gezeild...inderdaad gezeild. We vertrokken al om 7 uur in de ochtend en dan weet je dat je in elk geval tot een uurtje of 10 de motor bij moet zetten. Dat is niet erg, kan je op je gemakkie wakker worden koffie zetten en ontbijten. Maar om 10 uur toen we bij Bozukale kwamen konden de zeilen er op, motor uit en sjeesden we met zo'n 20 knopen wind richting oost. Van de 70 mijl hebben we er 52 zeilend gedaan met de hele flottielje, heeelerlijke dag, die de verwaaidag in Sailors Paradise weer helemaal goedmaakte. Moe maar voldaan in het prachtig verbouwde Kapi Creek de maaltijd gebruikt en daarna heerlijk slapen en de andere ochtend lekker uitslapen....dat hadden we verdiend. De terug one-way verliep ook helemaal goed. We zijn nu bezig aan de one-way naar English Harbour.

Hediye is ons al voorruit, die had een paar daagjes eerder vrij genomen en dit weekend ontmoeten we elkaar en gaan we aan de terugweg beginnen.



Kort nieuws

Flink verbouwd

Je kijkt je ogen uit in de restaurantjes in de Göçek baai. Ze hebben flink geïnvesteerd en alles stevig verbouwd!

Tomb bay had vorig jaar al een totale metamorfose gehad en deze winter zijn Wall Bay, Kapi Creek en Sarsala compleet vernieuwd. Steigers, terrassen, keukens, toiletgebouwen en ze hebben allemaal nu mooie douches gekregen! Het warme water is er niet altijd, maar goed, de eenvoud van de baaitjes moet toch echt wel bewaard blijven vinden we. Aan de kant bij Orhaniye is alles nog heerlijk bij het oude gebleven.

