

# SailBest.nl

## Nieuws Magazine

### Verslag vanuit Koper, Slovenië



### Nescio en Voyager

We hebben het al vaak gedaan, nieuwe schepen klaar gemaakt in Koper, Slovenië, maar het blijft leuk om te doen. Druk bezig met een andere klus dan gebruikelijk. Vrijdag 23 februari is Nescio aangekomen in Koper. Helemaal in plastic folie ingeseald om haar te beschermen tegen de winterse hagel en sneeuw de afgelopen winter. Nescio was eind November al klaar en is in de winter op het terrein van Bavaria blijven wachten tot ze opgehaald zou worden. Zij moest eerst een dagje en nachtje op land staan aangezien de kiel in 2 delen was i.v.m. de maximale hoogte op de weg. Zaterdag is zij te water gelaten voor de eerste maal in haar nog jonge bestaan. Dat blijft een mooi moment. Alle nieuwe inventaris aan boord gebracht en ingericht, dat is echt leuk om te doen, maar helaas door de ernstige koude konden we niet aan boord slapen. De mast is er zaterdag nog wel op gezet maar het tuigen kon niet verder....het was niet te doen om buiten te werken. Verder op pagina 2



### Kort Nieuws

**Onze jongens, werk in Orhaniye**  
Martin, Cees en Adrienne waren dan wel druk in Slovenië en onderweg op zee, maar het werk in Orhaniye ging gewoon verder. Het winterweer blijft ons zeer goed gezind en zodoende konden we lekker opschieten en blijven we voor lopen op schema. De schepen zijn al in de deckwas gezet en het RVS wordt goed schoongemaakt en met speciale was ingewreven, zodat het goed beschermd blijft. De lijnen zijn al goed schoon gespoten of vervangen indien nodig. Onder het mom van "klaar is klaar" want nu Voyager en Nescio aan zijn gekomen in Turkije is er vollop werk om ze op tijd klaar te krijgen voor het seizoen.



# Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !

## Verder met verslag uit Koper

De kou was zo erg dat je niet zonder handschoenen buiten kon zijn....dat was dus niet te doen om verder aan de mast te werken. Andere werkzaamheden dan, al veel bootschappen zijn gedaan en aan boord gebracht, alleen de verse spullen voor de overtocht nog halen, groente, fruit en brood....o nee Adrie Loedeman, bemanning op Voyager, komt vrijdag en die gaat altijd naar de bakker als we in een haventje liggen... ;-))  
Dinsdag de 26<sup>ste</sup> zijn Bert en Sheila aangekomen in Koper om "Voyager" op te wachten die woensdag ochtend in de Marina



aan zou komen. Dat is volgens planning verlopen met dank aan de firma van de Wetering, die al jaren ons vervoer van de schepen keurig verzorgt, echter.....kleine verrassing, ook deze kiel bestond uit 2 delen.....wat niet in handboek vermeld stond. Snel schakelen dus en regelen dat de kiel gemonteerd gaat worden. Voyager is hierdoor donderdag te water gegaan, wéér een speciaal moment zeker omdat de eigenaren er ook bij waren. Gelukkig werden de temperaturen beter en kon de mast van Nescio getrimd worden en de zeilen worden gezet. Ook de mast van Voyager kon gelijk gebouwd worden en is vrijdag gemonteerd en zaterdagochtend getuigd. De vrieskou in de nacht zorgde er nog steeds voor dat we in hotel moesten blijven slapen. We hadden wel kachelletjes maar de watertanken in de boot konden niet gevuld worden en erg comfortabel kon je dat niet noemen....we moesten hard werken dus een goede nachtrust was wel erg belangrijk, zéker met in je achterhoofd een overtocht van 1000 mijl voor de boeg. Intussen kregen we telefoontje van Joop en Adrie (bemanning Voyager) die vrijdag aan zouden komen....de vlucht was geannuleerd en konden pas zaterdag half de middag in Koper zijn! Geluk bij een ongeluk want ook wij zaten door het zeer koude weer in de vertraging en konden pas zaterdagmiddag klaar zijn. Na het tuigen van Voyager hebben we van beide schepen de elektronika gekalibreerd en diesel getankt. Toen we daarmee nét klaar waren kwamen Joop en Adrie het terrein van Marina Koper opgereden. Gelijk inschepen, uitpakken en bedje opmaken. Laatste verse bootschappen in huis, nou ja boot, halen en voor de laatste keer naar Pizzeria Marina Koper om daar de lekkerste pizza van heel Koper te eten. Zondagochtend stonden we vroeg op want we zouden om 7.30 uur bij de douanesteiger zijn om uit te klaren.....de douane was het tijdstip even vergeten dus dat liep een beetje uit en om 8.30 uur zijn we uit Koper vertrokken voor ons ( dachten we toen nog) 1000 mijlavontuur...wordt vervolgd...



[www.sailbest.nl](http://www.sailbest.nl)

[info@sailbest.nl](mailto:info@sailbest.nl) telefoon: 0321-38 14 01

