

SailBest.nl

Nieuws Magazine

De kop is er weer af van het seizoen 2017 !

Time flies when you having fun.....wat gaat de tijd toch hard, je zit weken naar de start van het seizoen uit te kijken en voor je het weet zijn er al 2 weken om. En wát voor weken ! Wat hebben we toch een mooi zeilweer gehad de maand April. De eerste week was prachtig zeilweer, 5 heel mooie zeildagen maar helaas ook een verwaaidag waarin we een heel interessante excursie hebben gemaakt naar een werf waar een houten zeilschip gebouwd wordt van 141 meter van een Nederlandse ontwerper!! Ja inderdaad dit is geen tikfoutje. Dat was heel indrukwekkend om te zien en we hebben een prachtige dag gehad.

De tweede week begon heel frisjes door de Noorderwind maar naarmate de week vorderde liepen de temperaturen per dag flink op doordat de wind naar de normale Zuid-West richting ging draaien! En dan zit je met je gezin op "Lodos" naar dolfijnen te zoeken omdat de andere boten dolfijnen al hadden gezien....dan zie je een grote groep....met maar 1 punt waar water gespoten wordt....en dan kom je dichterbij.....en ja hoor een échte walvis!!!! Dat was zeer uniek en al 7 jaar geleden dat we hem voor de laatste keer gezien hadden.....heel bijzonder!

De temperaturen zijn heerlijk. Overdag heerlijk in het zonnetje en 's avonds nog wel een fleec vest nodig maar daardoor is het heerlijk slapen. We zitten al weer in de derde week en zijn bezig met de one-way terug van Göçek naar Orhaniye.

In de maand Mei blijven we in de prachtige omgeving van onze vaste thuisbasis Orhaniye met zijn vele unieke knusse baaitjes waar de tijd heeft stilgestaan en met de gezellige kleine authentieke stadjes. Eind Mei/Juni de one-way English Harbour en op 10 Juni starten we onze Griekse Eilandenroute. Een erg afwisselende route met veel cultuur zowel van de Griekse als de Turkse geschiedenis. Dat belooft weer een fantastische reis te worden!



Kort Nieuws

De zomer is begonnen in Turkije

Het voorjaar in Nederland gaat niet helemaal lekker van start, hier in Turkije zijn de temperaturen al heerlijk en vooral het zeilweer is super geweest tot nu toe!

Hè deze zin heb ik vorig jaar ook al gebruikt in deze rubriek !

Pasen was kouder in Nederland dan de Kerst las ik op Nu.nl.....en zelfs vorst aan de grond op Koningsnacht !!! Het moet niet gekker (lees kouder) worden! Kom lekker hier genieten van het prachtige voorjaar, alles heerlijk fris groen en prachtig weer in dit o zo mooie land! Kijk op onze website voor alle mogelijkheden! www.sailbest.nl



www.sailbest.nl

info@sailbest.nl telefoon: 0321-38 14 01

Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !

Wist je dat.....

- We enorm veel zin hebben om er een fantastisch seizoen van te maken ?
- Er alles aan doen om iedereen de meest fantastische zeilvakantie van hun leven te bezorgen
- Je helemaal nix merkt van de politieke situatie in dit land en er helemaal geen last van hebt ?
- De Turkse bevolking nog steeds zoals vanouds heel erg lief en gastvrij is ?
- Zij heel blij zijn met alle toeristen die er komen ?
- Ook zij nog steeds gewoon blij staan te springen op de steiger als je aankomt en helpen met het aanleggen ?
- Er kortom dus niks veranderd is aan de sfeer in deze streek ?
- De mensen die nu al geweest zijn dit volmondig kunnen bevestigen ?
- Zij ook zeggen dat ze volgend jaar weer gewoon terugkomen ?
- De baaien in de baai van Göçek een totale metamorfose hebben ondergaan ?
- Zij veel geïnvesteerd hebben om alles nóg beter te maken ?
- Zij daar enorm trots op zijn?
- Zowel Kapi creek, Sarsala en Wall bay erg hard hieraan gewerkt hebben de hele winter ?
- Het resultaat verbluffend is ?
- Je het beter zelf kan komen bekijken en ervaren ?
- We nog een paar plekjes vrij hebben op de populaire Griekse route ?
- Deze zowel in Juni als in September wordt gevaren ?
- Als je erbij wilt zijn even Cees moet mailen ?
- Je daar niet te lang mee moet wachten ?
- De plekjes anders écht vergeven zijn ?
- Dit al weer de laatste regel is ?
- Ok, de op een na laatste dan ;-)) ?



Programma 2018

Het seizoen 2017 is nog maar nét begonnen maar we zijn zoals gewoonlijk al weer druk aan het nadenken over het programma van 2018. Wat zullen we weer voor routes gaan varen in het volgende jaar. Aangezien we veel reacties hebben gekregen op de vraag van verzoeknummers voor dit seizoen en zodoende de Griekse route weer uit de kast gehaald hebben, vragen we dit keer ook weer aan onze lezers: Welke route willen jullie in 2018 in het programma hebben?



Tips voor nog meer zeilplezier

We gaan deze belangrijke tip nóg een keertje herhalen. Het wegvaren kan met zijwind toch best wel lastig zijn voor veel mensen. De eerste keer weer wegvaren met een boot die je niet kent of waarvan het al weer een jaar geleden is dat je erop gevaren hebt is altijd spannend. Als er geen wind staat is het heel gemakkelijk maar als er wél wind staat die ook nog eens dwars op je schip staat kan je zonder jezelf

in problemen te brengen wegvaren. Het belangrijkste is een goede communicatie met de bemanning, wie doet wat en wanneer, heel duidelijk de volgorde van lijnen losmaken bespreken met de hele bemanning die hier een uitvoerende taak in heeft. Uiteraard eerst de motor starten en in zijn vooruit zetten dan de lijnen goed vrijmaken zodat ze goed kunnen "lopen". Daarna de lijn weghalen, dit is de lijn waar de wind naar toe gaat. Dan laat je de mooringlijn \pm 3 meter vieren maar je houdt hem nog op je schip, kijk wat de neus van je schip doet en probeer door meer of minder gas te geven en het roer een beetje bij te sturen het schip recht te houden. Als dit lukt, mooringlijn weggooien, de loeflijn slippend houden en rustig weg varen.....klinkt makkelijk hé, we komen hier nog een keer op terug !

www.sailbest.nl

info@sailbest.nl telefoon: 0321-38 14 01

