

SailBest.nl

Nieuws Magazine

Het seizoen 2015 is goed begonnen!

We hebben weer een mooie start van het seizoen. Afgelopen zaterdag zijn de eerste 54 gasten gearriveerd en er zullen er nog vele volgen. Het is prachtig weer, zonnetje aan de hemel en een beetje wind (helaas). Alleen onze AnnA is in de haven gebleven en de rest is allemaal onderweg: superstart dus. De helft van de scholen hebben al vakantie dus er zijn ook al veel kinderen in deze groep. En dan moet de echte Meivakantie nog beginnen! Zaterdag wisselen we in onze basis in Göçek, 2 schepen blijven 2 weken dus we moeten "even" 14 schepen wisselen en 60 mensen ontvangen, oeffff druk weekendje maar gelukkig is Bert er ook weer, want komende week is er ook een zeilcursus en een schipper besteld! Kortom we maken een bliksemstart en hebben er weer enorm plezier in!

SailBest heeft niet alle kleuren maar wél alle maten tot 46 voet!

Nee inderdaad, we hebben niet alle kleuren want alles zoals bimini's, zonnententen, uv stroken op de zeilen, buitenkussens etc is bij ons allemaal in dezelfde kleuren, dezelfde stijl, je herkent een SailBest schip al van verre. Mooie luxe teakloopplanken met vaste aansluitingen voor een veilige afstap, upgrade van alle standaard motoren, uitgebreide apparatuur met het nieuwste van het nieuwste....iedereen krijgt zijn gehuurde SailBest schip zoals wij hem zelf aan willen treffen.....nou.....en onze lat ligt erg hoog hoor. Al jaren hebben we de range van 31 tot 40 voet maar vanaf dit jaar hebben we ook 41 voet en zelf de 46 voet! Die heel makkelijk om te bouwen is van 3 naar 4 cabine schip zodat je de keuze hebt !



Kort Nieuws

Last minutes in Mei

Na de bliksemstart van de Meivakantieweken wordt het altijd een beetje rustiger, het weer is al SUPER, inderdaad met hoofdletters. Laatste week April is 27 graden en het belooft de eerste week van Mei zelf boven de 30 uit te komen. Heb je zin én tijd?? Profiteer dan van leuke last minute aanbiedingen!!

One way successen

Het is al weer een groot succes dit jaar onze one-way tochten. Van Göçek naar Orhaniye of omgekeerd. Of een van de vele andere mogelijkheden. Ik wil alvast verklappen dat we in 2016 met een grote verassing gaan komen!



www.sailbest.nl

info@sailbest.nl telefoon: 0321-38 14 01

Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !

Ingezonden stukje van de ervaringen van de overtocht van Inge met de Bavaria 46 Hediye

9 maart: Eindelijk! Voorzichtig manoevreren we het kleine haventje uit. Even uitklaren en dan... zijn we onderweg! We genieten van het mooie weer, maar vooral van het ontdekken van de vaareigenschappen van Hediye. Heerlijk!!

10 maart: Ooooo, wat hebben we het koud gehad vannacht! 5 Lagen kleding, we zien er uit als Teletubbies. De waterpomp houdt het voor gezien en we wassen af met zeewater. Waarom wilden we dit ook al weer?!

13 maart: We zijn op Corfu. We tanken, fixen de waterpomp en verlenen morele steun aan Kees, die het koude water in gaat om stukken visnet uit de schroeven van Equinox en Yoldas te halen. Laat in de avond vertrekken we richting Lefkas.

15 maart: Vannacht zijn we de brug bij Patras gepasseerd. Bij Corinthe staat onze nieuwe bemanning op ons te wachten. Ze hebben -letterlijk- de bakkerij leeggekocht en we ruiken het warme brood van ver! Zij ons waarschijnlijk ook... Samen varen we door het kanaal. Hier hadden we ons op verheugd en het maakt de verwachting waar: heel indrukwekkend! Aan het eind nemen we afscheid van één van onze bemanningsleden. De plicht roept... Wij zetten ondertussen koers naar Poros; er is storm op de Cycladen en daar kunnen we veilig en gezellig wachten.

18 maart: We vertrekken vroeg voor de laatste etappe. De wind is wat afgenomen, maar is nog altijd stevig. We hebben behoorlijk gereefd en het is hard werken, maar de wind is eigenlijk helemaal geen probleem; zowel Hediye als haar bemanning kan het aan. Het zijn de golven (3-4 m) die het oncomfortabel maken. Onder de eilanden zijn de golven beduidend minder. Het waait nog stevig, maar flink gereefd en met de motor bij is het prima te doen. Als we Kos naderen beginnen we aan onze laatste nacht op zee. Nog even van de prachtige sterrenhemel genieten!

20 maart: Om half 9 liggen we afgemeerd aan de L-pier in de Netsel Marina. Ondanks het vroege tijdstip worden we met open armen ontvangen! We zijn blij dat we dit avontuur volbracht hebben, maar ook een beetje teleurgesteld dat het nu al voorbij is. 's Middags gaat de champagne open en dopen we haar officieel Hediye. We laten haar achter in de capabele handen van Martin, Adrienne en de jongens, die direct aan het werk gaan. Nog zoveel te doen voor het begin van het seizoen... We nemen, voor even, afscheid van Hediye. Uiteraard zien we elkaar deze zomer weer terug. Maar het is toch moeilijk. Het is een heerlijk schip om te varen en super comfortabel om in te wonen. We kunnen niet wachten... Maar voor nu wensen we haar en al haar opvarenden een behouden vaart!



Wiebe en Yvonne hebben het reuze naar hun zin!

Ze zijn al aardig ingeburgerd. Wiebe zoent al alle mannen hier hihhi even wennen hoor! Ruim 4 weken zijn ze in Turkije en hebben ons geholpen om de schepen helemaal in orde te krijgen. Deze eerste 2 weken van het seizoen blijven we bij elkaar om goed het hele gebeuren in Turkije te leren kennen. Het flottieljewerk is niet nieuw maar Turkije wel en we laten ze alle "ins en outs" zien in de mooie baai van Fethiye. Daarna zullen zij de flottielje met Fantasio de rest van het seizoen begeleiden. We hebben er alle vertrouwen in dat het een geweldig mooi seizoen gaat worden

Winterwerk 2014-2015

Hoezo winterwerk ??? Het zit er weer op. Het blijkt elke winter maar weer.....het lukt altijd maar je blijft ook druk tot dat de eerste gasten arriveren. Nog "even" dit en nog "even" dat.....we zijn eigenlijk nooit tevreden en controleren nóg een keertje of alles OK is. En dan komen de eerste gasten allemaal op een mooi gepoetste boot met



alles erop en eraan. Alles fris en schoon.....klein regenbuitje in de nacht en wat denk je????? Ja hoor het heeft niet alleen water geregend maar het leek alsof de halve Sahara over de vloot uitgestort was.....alle schepen vies en bruin....goedemorgen allemaal. We hadden geluk dat het zand nog niet was ingedroogd op de vroege ochtend en alle schepen in de was gezet waren. Hierdoor kon het zand makkelijk afgespoeld worden. Niet alleen de gasten keken sip maar ook onze Turkse jongens kwamen op zondag rond 9 uur op de steiger en zagen dat hun wekenlange poetswerk helemaal verknald was. Met zijn allen even spoelen maar zo schoon als zaterdag.....daar heb je meer tijd voor nodig. Maakt niet uit, de zon kwam al snel door en we hebben een prachtige eerste dag gehad.