

# SailBest.nl

## Nieuws Magazine

We hebben een topjaar gehad: Iedereen bedankt!

Het seizoen is weer afgesloten...28 oktober hebben we de laatste gasten uit mogen zwaaien. We hebben veel gelachen, veel gezeild, vele mooie mijlen afgelegd, veel genoten van iedereen, veel mooie zonnige dagen gehad, veel mooie wind gehad, veel gezongen, veel plezier gehad, veel mooie routes gevaren, veel one-way's gevaren, veel positieve en lieve reacties gekregen, veel mooie foto's geschoten, kortom: een topjaar!! Alle mensen heel erg bedankt voor de bijdrage aan dit mooie seizoen, in de eerste plaats onze gasten natuurlijk, uiteraard onze Turkse jongens en dames op de steiger, en onze Nederlandse crew: flottieljeleiders, instructeurs en schippers en zeker niet te vergeten onze Cees, ons kloppend hart van SailBest Nederland. BEDANKT !!!!

### *Apetrots zijn we op de nieuwe website*

Het was veel werk maar we mogen er trots op zijn vinden we zelf ;-)  
De nieuwe website is in de lucht gegaan op 20 Oktober en we hebben al veel enthousiaste, lieve, leuke reacties gekregen.  
Maanden zijn we druk met bouwen geweest, foto's uitkiezen, op maat maken, o nee toch weer niet tevreden, weeeeer opnieuw maken. Teksten maken, screenen, o nee toch weer nét even anders.....uitlijnen, foto's erin.....oh nee toch weer even aanpassen.....op het pietluttige af maar het resultaat.....daar zijn we heel blij mee !!! Heb je hem al gezien ???

[www.sailbest.nl](http://www.sailbest.nl)

info@sailbest.nl telefoon: 0321-38 14 01



## Kort Nieuws

### Kortingen 2015

De meeste mensen is het al opgevallen: we hebben de kortingsregels aangepast zodat onze vaste klanten extra kunnen profiteren met kortingen tot 15% ! Wees er snel bij en neem dat extra voordeeltje mee.

### Novembermaand = boekingsmaand

Het lijkt wel of er elk jaar vroeger geboekt gaat worden. Cees heeft het erg druk, de brochures zijn nét op de deurmat gevallen en het regent....aanvragen. Waar vroeger de nadruk van de boekingen lag in Januari....dat is allang niet meer zo November en December daar gebeurt het nu.



# Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije !

## Equinox, Yoldaş en Hediye

Zo heten onze 3 nieuwe schepen, gloednieuwe Bavaria's in de maten 37, 41 en de eerste 4 cabine in onze vloot, de 46er. Ondertussen is de bouw in volle gang en zullen ze in Maart richting Turkije gevaren gaan worden. Eerst eind februari op transport van Beieren naar Koper (Slovenie) waar we de masten gaan zetten en alle 3 de schepen helemaal gaan prepareren voor de grote overtocht van 1000 mijlen.

In het weekend van 7 maart zullen de eigenaren met hun bemanning in Koper arriveren, proviand moet ingeslagen worden, boten en bemanning uitklaren en dan kan de grote tocht beginnen. Spannend hoor.

Uiteraard zullen we iedereen via Facebook op de hoogte gaan houden over het verloop van de reis.

Maar eerst de andere schepen winterklaar maken, en dan allemaal even een periode vakantie, dat hebben we verdiend vinden we zelf.

Na de vakantie begint het onderhoud aan de schepen weer volop! Motorservice, lakken, schuren, winchservice, anti-fouling, toiletten, ovens.....eerst vakantie! Behalve Cees uiteraard, die is al flink druk met het boeken voor 2015



## Oost West SailBest !

Het was een enerverende laatste route dit seizoen. De route was naar West gepland maar door de weersverwachting zijn we naar Oost gegaan. De eerste dagen waren supermooi, tot donderdagmiddag... vrijdag zijn we in WallBay blijven liggen aangezien er in de nacht een stevig front zou passeren. Zaterdag de 8 daagse gasten afgezet in Bounuz Bükü en de regen gedag gezegd en zo de laatste "gratis" dagen nog heel mooi gehad. In 2015 was de planning naar Oost maar die hebben we snel gewijzigd; een nieuwe poging voor 12 dagen naar het Westen in 2015! Wie komt?



## Tips voor nóg meer zeilplezier

Het is weer einde van het vaarseizoen in Turkije.

Dus ook weer een einde aan deze vaste rubriek. Wij willen graag even hulp vragen aan de lezers: Waar willen onze lezers nog meer tips over lezen? Kom maar op met jullie vragen hoe het een en ander werkt of hoe je bepaalde dingen nóg beter aan kan pakken. De meeste van onze gasten zeilen 1 of 2 weken per jaar, we snappen best dat je

dan de routine niet zo makkelijk op kan bouwen. Een paar goede handvatten helpen je dan ook snel op weg. Dus laat ons deze winter weten hoe we je verder kunnen helpen.

Vanaf afgelopen dinsdag zijn we druk bezig om de schepen winterklaar te maken, spoelen, spoelen, spoelen en nog eens spoelen. Alle lijnen, zeilen, bakskisten, bilges worden gespoeld en zoutvrij gemaakt voor de winter zodat er geen problemen ontstaan. Ondertussen, tussen alle werkzaamheden door zijn Martin en Adrienne ook druk met het "winterklaar" maken van hun huisje en dan eind November gaat de Turkijeploeg op vakantie. Hahahahaha NIET zeilen hoor !!!